

Observaties op zaterdag.

Zo maar wat dingen die ons opvielen.



Jaap

Een trainer die zijn enkel ontblootte. Op de foto is een flinke jaap te zien. Gelukkig was het bloeden gestelpt. Wat het er allemaal niet beter op maakte, is dat de onfortuinlijke zijn snijvaste enkelbeschermers thuis in de kast had liggen.

Afgepeigerd

Een trainer die zijn groep flink liet afzien en zelf niet buiten schot bleef. Met een druppel aan zijn op z'n schoenen hangende neus maakte hij zo'n uitgebluste indruk, dat omstanders bijna de hulp van de aanwezige EHBO'ers inriepen.



Sigmund

Aan deze onconventionele psychiater moesten we denken toen we tijdens de nazit een lid van onze club een momentje uitgestrekt op een bank zagen liggen. Uitte hij zijn zorgen of diepere zielerorselen aan de tegenover hem zittende clubgenote of was hij gewoon aan het relaxen?



Voetengeur.

Er zijn er genoeg die blootsvoets in de schaatschoenen stappen. Dat schijnt veel voordelen te hebben, maar ook een nadeel: voetengeur.

Het gaat er in de wandelgangen over. Tips vliegen over en weer. Er zijn spuitbussen te koop, maar je kunt het probleem ook onconventioneel aanpakken. Zo schijnt er eentje de schaatsen op te bergen met koffiepads van de Action er in. Soms vergeet je dat en kom je er na afloop van de training pas achter als er bij het uitdoen van de schoen een koffiepads uitvalt.